

DENKBEELDEN

portretten van de geest



Doe jij ook mee?

Welkom bij kunstproject 'DENKBEELDEN; portretten van de geest'!
Door heel Eindhoven en omstreken worden workshops aangeboden onder begeleiding van een kunstenaar en met ondersteuning van de toolkit. Met deze toolkit kun je aan de slag, hier zit alles in, van benodigd materiaal tot inspiratiemateriaal.

In de workshop maak je een portret van jezelf dat niet lijkend of realistisch hoeft te zijn. We dagen je uit om jezelf, wie je bent, je geest, de binnenkant juist creatief te verbeelden.

We verzamelen jullie werk om dit vervolgens te verwerken in een samengesteld beeld. Dit zullen we gebruiken voor de podiumaankleding van Grote Beek Pop 2024

Óók worden de zelfportretten getoond in een rondreizende expo die op meerdere plekken in en rond Eindhoven te zien zal zijn, zoals Grote Beek Pop en bij het CKE. Waarom organiseren we dit project? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat samen creatief bezig zijn een positief effect heeft op gezondheid, humeur, contact en verbinding in de buurt/stad. Met het maken van een groepsportret van alle zelfportretten willen we laten zien dat óók jij onderdeel uitmaakt van een kleurrijk geheel.

Wil je jezelf terugzien in het eindresultaat? Kom dan naar het gratis festival Grote Beek Pop in Eindhoven op 11 augustus 2024. Check ook de website www.ggze.nl/portretten voor meer informatie.



DENKBEELDEN

portretten van de geest



Doe het zelf!

Zelf aan de slag met de Toolkit:

1. Gebruik het A3 papier met de omlijning van een hoofd. De achtergrond mag je ook bewerken, maar zal niet worden meegenomen in de uiteindelijke verwerking voor het podiumdoek.
2. De lijn op het vel papier is slechts een richtlijn, laat je er niet door weerhouden. Dus heeft je zelfportret meer haar, oren of andere uitsteeksels? Geen probleem!
3. Al het materiaal in de TOOLKIT mag je gebruiken. (verf, stiften, potloden, papier. Je kunt dus tekenen/kleuren, schilderen of een collage maken. Je kunt ook verschillende technieken door elkaar gebruiken.
4. Denk voor je aan de slag gaat 'ns na over de volgende vragen:
 - Hoe zou ik mezelf willen verbeelden?
 - Wie ben ik in kleur, vorm, symbool?
 - Hoe ziet de 'binnenkant van mijn hoofd' eruit?
 - Hoe zien mijn gedachtes of herinneringen eruit? Zijn ze zo vrij als een **vogel** of zitten ze allemaal in een apart '**laatje**'.
 - Zijn er woorden of voorwerpen die jouw zouden verbeelden? Kun je die verwerken in je portret?
5. Klaar? Hang je werk aan de waslijn.
6. Bekijk samen de resultaten.
7. Je werkt wordt samen met alle andere portretten gedigitaliseerd en verwerkt tot eindresultaat. De papieren portretten worden tentoongesteld in een reizende expositie.



Inspiratie



In je hoofd, daar kun je alles. Fietsen naar de maan, op de wolven staat.
Strelen met je handen los, lopen door een donker bos.
Vechten als een tijger, dansen met een elf.
Afscheid nemen zonder tranen, alles gaat vanzelf.

Theo Olthuis



Zitten jouw gedachten keurig in
laatjes gesorteerd? Of is het net een
bord spaghetti?

